

Tale ved Helsingør Bussens 30-års jubilæums reception

Velkommen til jubilæumsfest.

Jeg står her som jeres nye formand, et tillidshverv jeg blev valgt til, på foreningens generalforsamling 25 februar i år.

Jeg er kun den 2 formand i foreningens lange 30-årige historie, afgående formand Kenneth Verting har nemlig siden stiftelsen siddet som formand alle årene.

Foreningen Helsingørbusen har som sagt eksisteret i 30 år, da den blev stiftet den 17 april 1994 var jeg kun 15 år. Men mine forældre Birgit og Stig, havde allerede i mange år taget mig og min lillebror med til de utallige arrangementer i HT-regi fastelavn revyer m.m.

Derfor gik jeg jer lidt i bedene, og stiftede minibussens sliksalg, med det formål at sælge slik til de fremmødte på de dage foreningen havde åbent. Det gik forrygende godt !! og man må også huske at der dengang var mange chauffører og andre fra løvdalsvej som mødtes flere gange ugentligt til arrangementer i foreningen. Modsat i dag, hvor mange er faldet fra desværre, men selvom mange af vores medlemmer i dag ikke kører bus eller andet relateret så bakker i alle op også bare ved at være med og ved at være mødt op i dag.

HT har altid fyldt meget i min familie, min morfar Svend Åge Sørensen kørte bus fra dengang det hed Helsingør busen og man holdt til på Grønnehave, frem til han stoppede i 1986 på løvdalsvej.

Min onkel Niels Schuüm kørte bus fra 1979 til 1986

Og så er der jo min far Stig Dencker der blev ansat i HT i 1982 hvor han startede med at køre bus, senere var han trafikleder og sluttede af som driftsleder frem til da garagen lukkede i 1994.

Så man kan sige at mange grene af min familie har haft med HT at gøre på den ene eller den anden måde.

Mange traditioner og kammeratskaber var der også i HT-firma idræt. Og en af de ting som vi stadig har i dag er ferielotteriet, dengang kaldte vi det pengelotteriet. Det blev stiftet af min nu afdøde onkel Niels Schuüm.

Mange af os "HT"-børn fik jo det sociale samvær som i voksne HT-folk var mestre i at skabe for os børn. Der var altid fastelavns og juletræsfester. Hvor gode folk og børn hyggede sig. Vi fik gaver godteposer og ikke mindst kammeratskaber.

Nu handler det jo om Helsingørbussen i dag, og at vi har eksisteret i 30 år. det er alligevel lidt af en bedrift, og Helsingørbussen har på mange måder skabt glæde og hygge gennem generationer. alle årene, og gør det stadig.

Dette lokale har dannet rammen om mange sociale sammenkomster gennem årene, og der har været lagt mange kræfter i netop at danne disse rammer i sidder i dag.

Vapnagaard har gennem de mange år vi har ligget her, blevet renoveret mange gange og i mange år havde vi faktisk ikke vinduer som vi har i dag, eller jo det havde vi, det hele var bare dækket af plader, så der var et kæmpe arbejde da man fik de nye vinduer her, alt skulle fjernes og der skulle gøres plads til ny isolering og nye vinduer, og tak til alle dem som bidrog til dette dengang.

I dag er jeg ud over at være formand, også udvalgsformand for lokalet, og i min tid har jeg i samarbejde med Stig lagt mange mange timer og kræfter i at få lokalet til, at se ud som det gør i dag, vi har malet, bygget og skabt synes vi selv en stemning der oser af HT og det sammenhold vi har her.

På bagvæggen har vi lavet en levende udstilling hvor vi ca. hvert halve år skifter udstillingen ud med artikler billeder og hvad vi nu finder frem.

I Helsingørbussen har vi en rigtig god bestyrelse som alle arbejder for at drive foreningen på bedste vis. Vi holder møder jævnligt og det er vores mål at have en aktivitet en gang hver måned med undtagelse af sommermånederne hvor vi har lukket.

Bestyrelsen består ud over formand og kasserer af en række udvalgsformænd som hver har deres ansvarsområde i foreningen. En rigtig god konstellation, hvor vi får dækket alle behov der er for foreningen kan være i drift.

Aktiviteter er vigtige for foreningen, derfor

Har vi ofte haft ture ud af huset, hvor vi gennem årene har besøgt forskellige museer, vi har været på Carlsberg, Skjoldenæsholm og i Sverige og spise sammen. For bare at nævne nogen af de ting vi har lavet ud af huset.

Det er også blevet til en del fester, oktoberfest, fastelavnsfest, Kim Larsen fest og ja der sker mange ting her i bussen.

Vores dygtige køkkenpiger har også tit lavet spiseaftner, og nogen af de andre tilbagevendende aktiviteter er vore Banko, som altid er meget velbesøgt, en anden aktivitet vi startede op i 2023 er nytårskur i januar som også har været tilbagevendende her i 2024.

Der nåede at blive opført 3 HT-revyer i 1991, 1992 og 1994. Alle disse har vi fået digitaliseret og fremvist her på storskærm i lokalet. Med stort fremmøde. Det gentager vi igen hen dag i dette år. Kan jeg love jer.

Og her skal alle jer ha en tak for at bakke op om alle disse arrangementer, uden jer så kunne vi ikke gennemføre disse aktiviteter, så tak.

Jeg vil også takke bestyrelsen, medhjælpere ved banko og andre arrangementer.

Vores bar vagter, i er alle med til med jeres frivillige indsats at gøre denne forening til noget særligt.

Nu er foreningen 30 år og det fejrer vi i dag. Med lidt mad og drikke. Er det længe siden i har været her eller er det første gang så gør jer selv den tjeneste at gå rundt og kigge på vores indretning, de små billede tekster ved billeder og effekterne rundt omkring.

Har i nogen spørgsmål om foreningen så kom gerne til os i bestyrelsen,

er i med her for første gang og tænker, her er sku hyggeligt og i gerne vil støtte op om foreningen, så er i velkommen til at tegne et medlemskab, det koster kun 200 kr. om året, alle kan blive medlem.

Har i spørgsmål om busser så er det vores alle sammens omvandrede leksikon Kenneth Verting i skal have fat i.

Tak for i lyttede og hav en dejlig eftermiddag.

Christian.